



Marikenhuis op TV

Misschien hebben sommigen het gezien, maar wellicht ook niet. Het Marikenhuis was op tv! Natuurlijk wisten jullie van de gladiolenactie in de stad. Een aantal van ons hebben ook geholpen met het verkopen daarvan, een geste van de boeren uit de regio, met zelfs een hartelijk en waardereend woord van de burgemeester.

Niet dat ik daarbij was, nee, maar Beek en ik hoorden dat toen wij de middagdienst hadden. Op zijn enigszins bekende wat onderkoelde wijze kwam Willem daar namelijk op een bepaald moment binnenlopen: 'Hallo! Zeg, zo meteen komen ze van SBS 6 even wat opnamen maken, ze kunnen hier met tien minuten zijn!' Hij vertelde hoe hij en de collega's zelf gefilmd en geïnterviewd waren en dat ze toch ook even het Marikenhuis in beeld wilden brengen. Beek en ik deden alsof het de natuurlijkste zaak van de wereld was, maar intussen ging er toch even snel een extra doekje over de tafel, een kaarsje aan, een kopje naar het aanrecht, en oh ja, ai vergeten, het gastenvrouw/heer-kaartje op, je kent het wel.



Afijn, even later kwamen de mannen, eerst de ene die ons ter voorbereiding en kennismaking wat vragen stelden, prettig en ontspannen. Willem leidde hem even rond en even later kwam de cameraman die meteen buiten al wat opnamen maakte. Uiteindelijk kwam er dan een kort gesprek met Willem voor de camera, terwijl wij ons gedeisd hielden en snel Alice en Jacques influisterden wat er gaande was, toen die met een gast de gesprekskamer verlieten. Even later werd ons gevraagd nog even gedrieën in gesprek te gaan, zo voor de camera. En toen was het alweer voorbij en gingen ze weer om nog snel enkele alternatieve vierdaagse-lopers te interviewen.

Het resultaat was te zien in de uitzending van Hart van Nederland, SBS 6 op dinsdag 20 juli (dus via 'terugkijken'), de late editie van Hart van Nederland, om 22.35 uur, het zit helemaal aan het eind. Voor wie niet kan of wil kijken schets ik het even: Beek en mij zie je niet, maar wel – en dat is belangrijker – Willem, het Marikenhuis, en in de stad (o.a.) een gast die zeer positief is over het Marikenhuis, enkele van onze vrijwilligers, en een van de boeren die vrolijk en welgemeend vertelt over de gladiolenactie.

Hartelijke groet,
Lia